

DRIETOUR

REIZEN DIE INSPIREREN

PROGRAMMA

Bestemming: Malta-Rome
Reisnummer: DMWMTIT8D18
Reisleiding: Hans van 't Hoff & Hans Scholten
Vertrekdatum: 2 oktober 2018 **Retourdatum:** 9 oktober 2018
Reisduur: 8 dagen

IN HET SPOOR VAN PAULUS

Na de aanklacht van de Joden, die hem beschuldigden van veel ernstige dingen, die ze niet konden bewijzen, wilde Paulus niet berecht worden door de Joodse leiders maar beriep hij zich als Romein op de keizer om zijn zaak te laten beoordelen. Het resultaat was dat Paulus te samen met andere gevangenen, met de nodige bewaking, naar Italië werd gestuurd. Met zijn allen gingen ze aan boord van het schip dat door de storm en de ruwe zee een stop maakte in Kreta. Tegen het advies van Paulus in werd toch verder gevaren met als gevolg dat men schipbreuk leed en vlak onder de kust alle mensen in zee moesten springen. Iedereen, ook zij die niet konden zwemmen werden gered. Het bleek dat men op het strand van Malta terecht was gekomen. De bewoners waren erg vriendelijk voor Paulus en de andere gevangenen. Paulus is drie maanden op Malta geweest (Handelingen 25-28).

Wij volgen de apostel Paulus tijdens deze 8 daagse reis naar Malta en Rome. Op Malta bezoeken we onder meer de catacomben waar Paulus volgens de overlevering na zijn schipbreuk een paar maanden verbleef en in Rome gaan we naar de Via Appia Antica, de plaats waar Paulus de stad binnenkwam

Malta

Maar we gaan nog veel meer ontdekken en beleven! Door de strategische ligging kent Malta een lange en bewogen geschiedenis, die teruggaat tot de prehistorie (ca 5000 jaar v Chr.). Na de Romeinse tijd waren de Arabieren er lange tijd de baas. Hun invloed is nog goed te merken in het Maltees, een taal die is doorspekt met Arabische klanken. Toen de Arabieren omstreeks 1500 vertrokken waren, arriveerden de kruisridders. De Maltezer orde (waarover u nog het nodige zult horen) heeft Malta, en vooral de hoofdstad Valletta, voor een groot deel haar huidige aanblik gegeven. We bewonderen de imposante vestingwerken, forten en wallen, die we zowel wandelend als vanaf het water bezichtigen. Rond 1800 viel Malta in Britse handen en bleef dat tot de

onafhankelijkheid in 1964. De Engelse invloeden zijn nog steeds terug te vinden, zoals het linksrijdend verkeer en de typische rode brievenbussen.

Rome

Rome werd in 753 v Chr. gesticht door Romulus en Remus en heeft ook een rijke historie. De stad is oorspronkelijk gebouwd op zeven heuvels. We gaan de historische, religieuze en culturele rijkdom van "de eeuwige stad" ontdekken. Ten tijde van Paulus was het de hoofdstad van het Romeinse rijk en sinds 1871 is het de hoofdstad van Italië. In het centrum van de stad ligt de dwergstaat Vaticaanstad, waar de Paus zetelt.

Dag 1 – Dinsdag 2 oktober: vlucht naar Malta

Zoals het er nu naar uitziet vertrekken we om 11:50u van Amsterdam naar Malta. Aankomst om 14:50u. Daarna transfer naar de kloosteraccommodatie.

Dag 2 – Woensdag 3 oktober: Valletta verkennen

Een bezoek aan Valletta, de hoofdstad van Malta. De stad is uniek omdat elke straat uitkomt op de zee of de haven. 's Morgens maken we eerst een havencruise voor een eerste blik op deze bijzondere stad. Zo krijg je een indruk van de natuurlijke schoonheid van de baaien en de massieve verdedigingswerken, die de vijanden moesten weren.

Nadat we weer aan wal zijn, verkennen we wandelend Valletta. We zien de Upper Barrakka Gardens met een prachtig uitzicht op de Grand Harbour. Verder bezichtigen we de rijk gedecoreerde St. Johns Co. Kathedraal, mede bekend door een aantal schilderijen van Caravaggio. Ook bekijken we het audio visuele spektakel "Malta Experience", een kennismaking met de bewogen en rijke geschiedenis van het eiland.



Dag 3 – Donderdag 4 oktober: op zoek naar Paulus op Malta

Vandaag bezoeken we Mdina, de voormalige hoofdstad van Malta, ook wel de *Stille Stad* genoemd. We wandelen over de imposante stadsmuren, die constant wisselende panorama's bieden. Hierna gaan we op zoek naar Paulus. In Rabat gaan we naar de catacomben, waar hij na zijn schipbreuk enige maanden verbleef. Hierboven ligt de St Paul's kerk, speciaal gebouwd ter herinnering aan Paulus. Hier wordt een korte overdenking gehouden. Tenslotte varen we per luzzu, naar St. Paul's Island, de plek waar de apostel schipbreuk leed. Er staat daar een enorm standbeeld van Paulus.

Dag 4 Vrijdag 5 oktober: Hagar Qim en Blauwe grotten – Marsoxlokk

We gaan het zuiden van het eiland verkennen en beginnen met een bezoek aan het prehistorische tempelcomplex Hagar Qim (ca 3.600 jaar oud), een indrukwekkend bouwwerk, dat vrij in het landschap ligt en op de UNESCO werelderfgoedlijst staat.

Hierna gaan we naar het vissersdorpje Marsaxlokk. Elke dag is er een gezellige markt. In de haven vind je luzzu's geverfd in helder rood, blauw en geel. Voor wie dat wil is er **optioneel** de mogelijkheid om met een luzzu naar de "Blauwe Grotten" te varen over een azuurblauwe zee en langs een spectaculaire kustlijn. Je kunt hier rustig wat rond kijken en lunchen aan de haven voordat we teruggaan naar het hotel. Vanmiddag vrij.



Toen de winter voorbij was en het weer beter was geworden vertrokken Paulus en de anderen naar Rome. Via Syracuse en Puteoli gingen ze verder naar Rome (Handelingen 27:11-14).



Wij beschikken over moderne, snellere en meer comfortabele vervoermiddelen dan de zeilboot waar Paulus mee voer en gaan dan ook rechtstreeks met het vliegtuig van Malta naar Rome.

Dag 5 – Zaterdag 6 oktober: doorreis naar Rome en stadswandeling Na het ontbijt vertrekken we naar het vliegveld van Malta en vliegen naar Rome (ca 1,5 uur vliegen), waar we voor in de middag zullen aankomen. Bij aankomst gaan we per touringcar naar het hotel, dat op een steenworp afstand van het St. Pietersplein ligt. Na het inchecken volgt een kennismaking met Rome. We maken een wandeling door de oude binnenstad, waarbij we onder meer Piazza Navona, Santa Maria dell'Anime, het Pantheon (2000 jaar oud) en de Trevi fontein bezoeken. 's Avonds hebben we een diner in een lokaal restaurant, ca 10 min. lopen van het hotel. De lunch is vandaag exclusief.

Dag 6 – Zondag 7 oktober 2018 - 's morgens kerkdienst, 's middags Vaticaanstad

We wonen 's morgens een Nederlandse viering bij in de Kerk der Friezen. Na afloop is er koffie. 's Middags hebben we een lunch bij het St Pietersplein. Na afloop bezoeken we onder leiding van een Nederlandse gids de St Pietersbasiliek, waarvan gezegd wordt dat deze is gebouwd boven het graf van de apostel Petrus. De basiliek biedt een keur aan kunstschaten zoals de beroemde Pieta van Michelangelo. Na de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid de koepel bezoeken. Daar wacht u buiten een schitterend uitzicht op *De eeuwige stad*.

Dag 7 – Maandag 8 oktober 2018 – weer op het spoor van Paulus

Na het ontbijt gaan we in Rome op zoek naar de geschiedenis van Paulus. We beginnen op de plaats waar Paulus de stad binnenkwam, de Via Appia Antica. We leggen een klein stukje van de originele Via Appia te voet af en bezoeken één van de catacomben. Deze vormden een netwerk van bijna 300 kilometer aan tunnels. Uit angst voor de Romeinen dienden deze als begraafplaats en schuilplaats voor de vroege christenen. Aan het eind van de morgen bezoeken we Tre Fontane, de plaats waar Paulus volgens de rooms-katholieke overlevering zou zijn onthoofd. Met de touringcar vertrekken we naar het lunchadres, tegenover de ingang van het Vaticaanse museum. Na afloop volgt een rondleiding door het museum met de door Michelangelo beschilderde Sixtijnse Kapel.



Dag 8 - Dinsdag 9 oktober – bezoek aan het Colosseum en terug naar Amsterdam

Na het ontbijt checken we uit en gaan per touringcar naar de Colle Oppio waar we het Colosseum bezoeken. Het Colosseum dat symbool staat voor de vervolging van de christenen in Rome. Het is

gebouwd in de 1e eeuw na Chr. en was destijds het grootste amfitheater van het Romeinse Rijk. Het is ook de plek waar de eerste christenen ter vermaak werden afgeslacht.

Na afloop vertrekken we per touringcar naar de luchthaven van Rome en vliegen om 14:10 met een directe vlucht naar Amsterdam (aankomst 16:40). De lunch is vandaag exclusief.

OVERNACHTINGEN



Op Malta verblijven we 4 nachten in het Porziuncola Retreat House van de orde van de Franciscanen (<https://www.francen.net>). Het retreat house ligt in een rustige omgeving en vlak bij de zee. De eenvoudige kamers zijn voorzien eigen badkamers, een ventilator, Wifi en van een balkon. Het diner wordt gebruikt in het Da Francesco restaurant.

In Rome verblijven we 3 nachten in de Residenza Madri Pie (<https://residenzamadripie.it/>). Het is een mooie kloosteraccommodatie vlakbij het St. Pietersplein. Alle kamers zijn voorzien van airco, telefoon, satelliet TV en zicht op de binnentuin en de koepel van de St Pieter. Gratis Wifi. Het diner wordt gebruikt in een nabij gelegen restaurant.

Deze accommodatie wordt geleid door de religieuze orde Madri Pie di Nostra Signora della Spaienza, die in de 18^e eeuw is gesticht om jongeren te onderwijzen.

Tegenwoordig zijn de zusters vooral werkzaam in Peru. Een groot deel van de inkomsten van de Residenza is voor dit missiewerk bestemd.



Voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld de reissom en het aanmeldingsformulier voor deze prachtige vliegreis kunt u terecht bij:

Hans van 't Hoff tel. 070.7854521 dominee@leeuwendaalkerk.nl

Hans Scholten, tel. 06.24759361 hansscholten35@gmail.com